

Agenda: maandag 17 februari – vrijdag 21 februari				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
Oudergesprekken				
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: dinsdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 24 februari – vrijdag 28 februari		maandag 3 maart – vrijdag 7 maart		
vrij 28 febr.	Carnaval, alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit			

Babynieuws!!!

Woensdag 5 februari is Marie geboren. Dochter van juf Jacomijn en haar man en zusje van grote broer Wim. Het gaat supergoed en het gezin is heel blij dat ze er is.

Carnaval *waarom*

Het carnavalsfeest wordt al eeuwen lang in het zuiden van het land gevierd. Ook over de grenzen, in Duitsland en België viert men uitbundig carnaval. Over de oorsprong en benaming van het feest gaan allerlei theorieën. Eigenlijk weet men het niet precies.

In vele culturen vinden we feesten terug die lijken op ons huidige carnavalsfeest. Bijvoorbeeld bij de Romeinen. De Romeinen vierden in de periode 21 december- 21 maart een aantal feesten. Belangrijk was het feest van de *saturnaliën* dat veel overeenkomsten met het hedendaagse carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest veel meer vrijheid en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er waren verder drink- en eetgelagen, vermommingsen en optochten door de straten. Er was een figuur die vergelijkbaar was met onze Prins Carnaval.



Er is in de loop van al die eeuwen vaak geprobeerd het feest een halt toe te roepen. De uitbundigheid van het gewone volk moest aan banden worden gelegd. Carnaval is een feest waar maatschappelijke rollen werden omgedraaid en normen over gewenst gedrag werden opgeschort. Maar carnaval was voor alles een eetfestijn. Op "vette dinsdag" voor de vasten werd al het vet dat er nog in huis was opgemaakt, voordat het zou gaan bederven. Het oorspronkelijke idee hierachter was dat alle weldadigheid de voorbode was van een goede oogst.

Na carnaval begint een vastenperiode. De vastentijd tot Pasen. Veertig dagen (zondagen worden niet meegeteld); een tijd van bezinning treedt aan. In de wintertijd is het carnavalsfeest een uitspatting om de vastentijd goed in te kunnen gaan op weg naar de lente, naar het herboren leven.

Groepenpresentatie

De groepenpresentatie voor groep 3, 5 en 7 is verplaatst naar **dinsdag 15 april** om 13.30 uur.

Welkom

Wij verwelkomen:

In de kleutergroep bij juf Claudia / juf Joosje

- Tobias van de Kruijs

WELKOM

Vooraankondiging lente Kledingmarkt

Op **zondag 6 april van 10:30 – 15.00 uur** is weer de jaarlijkse lente kleding markt.

Een grote markt op school met veel mooie en nette baby- en kinderkleding én dames kleding voor lente/zomer.

Dus ruim uw kasten op en verzamel alle mooie en nette ongebruikte kleren.

En nodig natuurlijk vrienden en familie uit te komen 6 april.



De inlever datums voor kleding volgen nog.

Hebt u zin om te helpen voor- tijdens of na de markt neem contact op met Marjolein Plessen, 06-53368055