

Agenda: maandag 25 november – vrijdag 29 november				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
	Informatie bijeenkomst voor mogelijk nieuwe ouders, 20.00 – 21.30 uur			
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: dinsdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 2 december – vrijdag 6 december			maandag 9 december – vrijdag 13 december	
ma 2 dec.	Adventstuin / 1 ^{ste} Advent		ma 9 dec.	2de Advent
do 5 dec.	Sinterklaas			

Juf Martha

Juf Martha heeft ervoor gekozen om haar onderwijskundige taken neer te leggen met ingang van 1 december aanstaande. Zij zal nog even op school aanwezig blijven op de haar vertrouwde dagen.

Lonneke Hofmans zal de klassentaken van Martha overnemen tot aan het einde van het schooljaar.

Ook zal Lonneke het zwangerschaps- en aansluitend ouderschapsverlof van juf Jacomijn op zich nemen. Jacomijn gaat direct na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat oud leerling Lonneke tot aan de zomervakantie in groep 3 zal zijn op woensdag. Lonneke is vorig jaar als 4^e jaars stagiaire bij ons op school afgestudeerd en heeft al diverse dagen bij ons ingevallen. Welkom en veel werkplezier in ons midden Lonneke en Martha en Jacomijn alvast alle goeds gewenst bij alle veranderingen op jullie levenspad!

De kelder

Sinds 2 weken staan er in de kelder 2 bouwdrogers om de ruimten ontvochtigen. Dagelijks wordt er ruim 10 liter water afgevoerd! Zolang er nog zoveel wordt verzameld blijven de bouwdrogers staan. Met de gemeente is contact over de bekostiging van het droog maken van de kelder. Hiervoor moet er een aanvraag worden ingediend waarin wordt aangetoond dat er sprake is van bouwkundige gebreken.

Het is al met al een dure aangelegenheid om de kelder weer in gebruik te kunnen nemen. We hopen dus erg op een compensatie vanuit de gemeente....

Ouderschenken

Zoals u weet zijn wij voor een deel van de exploitatie van onze school afhankelijk van de ouderschenken. Van deze schenkingen kunnen we leer- en hulpmaterialen aanschaffen die passen bij onze visie op onderwijs en opvoeding. De materialen zijn vaak extra duur omdat zij veelal van natuurlijke materialen en of duurzaam gemaakt zijn. Beter voor het milieu en dus voor de toekomst van de kinderen. Op dit moment hebben we bijna 50% van de toezeggingen mogen ontvangen. Heel hartelijk dank aan alle ouders, grootouders en instellingen die hieraan hebben bijgedragen! We hopen voor het eind van het kalender jaar de overige toezeggingen te mogen ontvangen zodat we op deze post het jaar financieel verantwoord kunnen afsluiten. Heel hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Advent *waarom*

Het woord **Advent** komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt bedoeld: de komst van het licht op aarde. De Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfsttijd. Wij zijn op weg naar de langste nacht, het licht wordt steeds schaarser.

De weekopeningen staan vanaf de eerste advent in het teken van het naderende kerstfeest. Er worden verhalen verteld waarin naar het kerstfeest toe geleefd wordt. De eerste week staat in het teken van stenen en mineralen, de tweede week in het teken van de planten, de derde week in het teken van de dieren en de vierde week gaat over de mensen.

Het licht voor de adventskrans wordt vanuit de zaal naar de klassen gebracht. Heel bewust wordt er in de adventstijd naar kerstmis toegeleefd. Vier weken duurt de adventstijd. Vier weken van verwachting.

Elke week ontsteken we een kaars meer in de adventskrans, als alle kaarsen aan zijn zal het Kerstmis zijn.

Het begin van de adventstijd vieren we in de laagste klassen met het lopen van de adventstuin. Een spiraal van kerstgroen, met één grote kaars in het midden. De kleuters en de kinderen van groep 3 lopen allemaal de spiraal, van buiten naar binnen en steken hun lichtje aan, aan de grote kaars. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje ergens in de spiraal, die steeds meer verlicht wordt. In de donkere tijd kunnen wij steeds meer licht zien stralen.

In deze donkere tijd is het ook de vraag aan jezelf als volwassene, waar laat ik mijn licht stralen. Wat bereid ik in het donker voor, wat verwacht ik, waar werk ik naartoe?

De adventstuin voor groep 3 is in de aula, tijdens de weekopening van **2 december**.

De kleuters lopen het adventstuintje in hun eigen klas, op dezelfde ochtend.

Behoeftte aan meer achtergronden over advent:

[Advent | Podcast Jaarfeesten | Vrije School - YouTube](#)

Wil je samen met je kind verhalen lezen in de adventstijd:

- ★ Het licht in de lantaarn (G. Dreissig)
- ★ Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte (G. Sehlin)
- ★ Een ster over de grens (I. Verschuren)



Sinterklaasfeest *waarom*

*Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen, nu hij het weer zo lelijk vindt..
Ja, hij rijdt door donkere nachten, op zijn paardje o zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten, ja gewis dan kwam hij wel.*

Het Sinterklaasfeest kent zijn oorsprong in de legende van de bisschop Nicolaas. De verhalen die sinds die tijd de ronde over hem doen, benadrukken zijn hulp en goede daden. Hij stierf rond 6 december, wat tot zijn heiligendag benoemd werd.

De legendes zijn langzaam overgegaan in het beeld zoals de kinderen het nu kennen: de goedheiligman. Goedgeefs, lief en barmhartig. Hij benadrukt het goede in de kinderen, is niet te streng of moreel en vervult hun hartenwens.

Met veel verbeelding geven we vorm aan het feest van Sint Nicolaas. Voor de kleine kinderen scheppen we een beeld dat zichtbaar en tastbaar voor ze is, om tegemoet te komen aan hun behoefte om thuis te raken in onze zichtbare en tastbare wereld. Het zetten van je schoen staat symbool voor het schenken dat wat een ander nodig heeft om zijn levenspad te kunnen bewandelen. Wanneer we nadenken over een geschenk voor een ander, kijken we naar wat de ander nodig heeft in zijn leven. In surprises en gedichten voor de oudere kinderen is ruimte om met fantasie en humor het karakter van je medemens tot uiting te laten komen. De ander zien in wie hij is.

Het Sinterklaasfeest valt in de adventstijd; als een storm voor de stilte. Een moment van uiting kunnen geven, voordat we de stille verwondering van de kersttijd en het innerlijke licht ingaan. Nog fijn zingen uit volle borst, genieten van pepernoten, mandarijnen, chocolade en humorvolle gedichten en knutselwerken voor elkaar maken. Waarbij we ons voorhouden waar de traditie vandaan komt en het feest vieren vanuit het beeld van de lieve, barmhartige heiligman Sint Nicolaas.



Cursus Opvoeden & Zo

In januari start Sociale Teams Helmond met de cursus Opvoeden & Zo. Voor verdere informatie [klik hier](#) voor de flyer.

