

Agenda: maandag 4 november - vrijdag 8 november				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
Luizencontrole		Groepenpresentatie groep 3-5-7, 11.30 uur		
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: dinsdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 11 november – vrijdag 15 november			maandag 18 november – vrijdag 22 november	
ma 11 nov.	Sint Maarten		ma 18 nov.	MR-bijeenkomst
wo 13 nov.	GMR bijeenkomst			

Jaarmarkt - zondag 3 november - 10:30-15:00 uur

Wist u dat:

- De groepen 3 tot en met 6 hard bezig zijn met de **zelfgemaakte verkoopwaar** voor hun eigen kraam.
- **Tweedehands winterkleding** ingeleverd mag worden mits winterkleding, netjes, heel en schoon, maat 92-176.
- We niet heel blij worden van het uitzoeken van grote zakken met onbruikbare, vieze of kapotte kleding.
- Iedereen **tweedehands boeken** mag inleveren voor de boekenmarkt, in de aula (volwassenen/kinderen)
- Het K.N.M.I. voor zondag een zonnige dag voorspelt
- Antoniushoeve een kraam heeft bij de ingang met **pompoenen**, heel handig, zo net voor Sint Maarten.
- We samen met Joost en Justin lekkere **sateetjes en hotdogs** verkopen naast de pompoenen kraam.
- Al een aantal leuke **knutsel kadootjes** zijn gebracht, maar nog niet genoeg, **bij deze een reminder**.
- We **kinder-activiteiten** organiseren die verspreid door de school te vinden zijn waaronder in het lokaal van groep 8, op het schoolplein, in de hal, en bij de BSO.
- Er strippenkaarten te koop zijn à € 2,50, waarmee je 5 activiteiten kunt doen.
- JIBB een berg speelmateriaal zal leveren om lekker te **spelen** op het schoolplein.
- We nog steeds **vrijwilligers** kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij:
 - het opruimen zondagmiddag
 - het opzetten van 2 grote tenten vrijdagmiddag
 - het versieren van de school
 - de natuurtafel van Leontien
- Als de ouders vrijdag iets eerder naar school komen om de kinderen op te halen, de tenten in no time opgezet zijn en de school versierd.
- We dit jaar weer een **loterij** organiseren met hele leuke prijzen.
- Er een **poppendokter** komt waar de kleintjes met hun zieke pop of kapotte knuffel op spreekuur kunnen komen.
- Groep 7 een geweldige **theetuin** aan het voorbereiden zijn, met vele lekkernijtjes.
- Groep 8 erg hoopvol is dat het **restaurant** dit jaar veel lekkers te bieden heeft.
- De **baksels** al vanaf 9 uur kunnen worden ingeleverd.
- Groep 4 lekkere **pizza's** bakt dit jaar
- We helaas **geen livemuziek** hebben dit jaar, maar aanmelden kan nog steeds
- Lisa klaarstaat om met de kinderen **ballonnen-figuren** te maken
- Dat de **Kindertuin** (dagopvang, peuterschool en BSO) ook mee doet met de jaarmarkt en leuke activiteiten heeft voor alle kinderen in het BSO lokaal.
- Dat in het lokaal van groep 8 Nigar weer te vinden is met haar kunst Ebru, **papier-marmieren** en dat de kinderen dit ook mogen proberen. Echt een aanrader.

- De meeste kramen extra rekening houden met de kinderen en een **hoekje met kleine koopjes** zullen aanbieden.
- We er weer heel veel **zin** in hebben.
- We het super zouden vinden als er ouders zijn van kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 die zich ook zouden willen **aansluiten bij de jaarmarkt commissie** voor volgend jaar.

Tot zondag!

Vrolijke groeten van de jaarmarktcommissie.

Voor vragen of aanmeldingen kun je mailen naar Joosje: j.jansen@vrijeschoolpeelland.nl

Sint Maarten *waarom*

Het Sint Maartenfeest is het tweede lichtfeest in een serie van feesten die ons de koude, donkere tijd door helpen. Waar het bij het Michaëlfest ging om onze moed en kracht, staat bij Sint Maarten het **delen** en **je licht dragen** centraal.

Het verhaal

Sint Maarten was een Romeinse ridder die op een dag een bedelaar ontmoette, toen hij de stadspoort binnen wilde rijden. De bedelaar was verkleumd, droeg voddige kleding en keek de ridder smekend aan. Hierop kreeg Maarten medelijden en sneed zijn eigen mantel in tweeën. De helft gaf hij aan de bedelaar. Die nacht droomde Maarten dat er een lichtgestalte in zijn kamer stond. Die gestalte had een goddelijke uitstraling en droeg de halve mantel. Maartens mededogen was getest; hij had zich van zijn goede kant laten zien.



De natuur

Na een heerlijke lange nazomer doet de herfst nu bruto haar intrede. Het wordt in de avond vroeg donker en ook in de ochtend gaan de lichten in huis weer aan. De nachten zijn in deze tijd langer dan de dagen. Het licht trekt zich als het ware terug en wij mensen doen dit ook. Ons leven speelt zich steeds meer in huis af. Waar de zomer ons naar buiten trok, vol het avontuur en het licht in, trekt de herfsttijd ons langzaam naar binnen. De oogst is binnen en verwerkt. Alles wat we niet geogst of niet meer nodig hebben, verwelkt en laten we los, als bomen die hun bladeren neer laten dwarrelen. In het proces van sterven, verwelken en verrotten zien die prachtige bloemen en vruchten er ineens onogelijk uit. Ze worden door de schimmels omgezet in nieuwe voedingsstoffen.

De mens

Die onogelijkheid hoort op een bepaalde manier ook bij het Sint Maartenfeest. Een bedelaar smeekt ons om warmte en voedsel. Zijn gezicht is verkleumd, zijn handen zijn gebarsten en vuil en om hem heen hangt een geur van verrotting. Maarten kan daar doorheen kijken, weet die lelijkheid te verwarmen met zijn mantel. Zodat, door zijn gebaar, de bedelaar weer kan stralen, iets nieuws kan worden.

In de novembermaand vierden de Kelten, die hier lang geleden woonden, rond deze tijd Samhain. Dit betekent letterlijk, de dood van de zomer. Een feest waarin de gestorvenen of voorouders geëerd werden. Geëerd door licht, maar ook door buiten eten neer te zetten of de tafel te dekken met een plekje voor hen erbij. Niet alle voorouders zijn aardig en heilig, sommigen kunnen lelijk zijn en ronduit spoken.

Het huidige Halloween (wat zijn oorsprong heeft in Samhain) heeft van oudsher hetzelfde vertrekpunt. De mensen zetten eten buiten om de voorouders te eren.

Tegenwoordig gaan kinderen als 'geesten' verkleed langs de huizen om snoep (eten) op te halen. Hierbij is het griezelen de boventoon gaan voeren. Die invalshoek kiezen wij als school nadrukkelijk niet. Ook de christelijke feesten Allerheiligen en Allerzielen zijn afgeleid van het bovengenoemde.

Mijmeren

Je kunt als ouder mijmeren over de bedelaars in jouw leven, of misschien wel in jezelf. Denk aan die kanten die het licht bijna niet verdragen. Kun je die in deze tijd eren of voeden of een warme mantel geven? Of ontsteek je de komende tijd een lichtje voor de voorouders of gestorvenen?

Op school

Dit feest krijgt er voor het kind vanaf de kleuters tot aan groep 8 iedere keer een laagje bij. Steeds wordt het gevierd vanuit hetzelfde thema, maar het vertrekpunt is per groep anders.

In de kleuterklas staat het uithollen en verlichten van de vrucht van de aarde (een knol of pompoen) centraal. Bieten en knollen die in de aarde groeien zijn eigenlijk meer aardvruchten dan de pompoenen die op de aarde groeien. We versieren die aardvrucht met de hemellichamen (zon, maan en sterren), zodat ons lichtje wat van hun licht op aarde brengt. Bij de optocht is het de uitdaging om dat kwetsbare lichtje te hoeden. De verhalen gaan over het oogsten van bijvoorbeeld een knolletje, dat maar niet uit de grond wil komen en waarbij iedereen moet helpen om het te laten lukken. Als het gelukt is, dan maakt grootvader er een lantaarntje van en kookt grootmoeder een heerlijk soep van alles wat er uit het knolletje kwam.



Vanaf groep 3 gaan de kinderen steeds zelfstandiger aan hun knol of pompoen werken. Ze mogen groeien en hun ervaring laten zien. De hoogste twee klassen helpen de jongere kinderen met het uithollen en versieren van hun vrucht. Zij schenken hun door de jaren opgedane ervaring. Het is prachtig om te zien hoe liefdevol zij dat doen.

Op de avond van het Sint Maartenfeest mogen de kinderen van de kleutergroepen en van groep 3-4-5 hun eigen lichtje door het donker dragen. Vaak vraagt dat met wind en regen veel behoedzaamheid en veerkracht van de kinderen. Het zelf dragen van je lampion en het behoeden van je licht zijn een essentieel deel van dit feest. Gelukkig lopen er altijd wat helpers mee die het lichtje weer aan kunnen steken. In een optocht gaan we dan al zingend voort.

Enkele Sint Maarten liedjes:

[Vrijschoolliederen](#) | [Ik loop hier met mijn lantaren](#) | [Sint Maarten - YouTube](#)

[https://www.vrijschoolliederen.nl/lied/sint-maarten-reed-door-weer-en-wind-\(1\)-1st/](https://www.vrijschoolliederen.nl/lied/sint-maarten-reed-door-weer-en-wind-(1)-1st/)

<https://www.vrijschoolliederen.nl/lied/elf-november/>

Wij verwelkomen

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha

- Lauren Hazelzet

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Eefje

- Luc van de Loo

In groep 5 bij juf Corinne / juf Suzanne

- Sara Hazelzet

WELKOM

Lezing AntropoSana

[Klik hier](#) voor meer informatie over de lezing van AntropoSana over Koorts.

